

Wanneer het leven bijna verleden is,
komt het verleden weer tot leven.



Sterk tot het einde en zachtjes in haar slaap van ons heengegaan.

Frie 'Fritske' D'Hondt

Zij werd geboren in Borgerhout op 7 augustus 1953
en is vredig ingeslapen in het AZ KLINA in Brasschaat op 21 maart 2025.

Voor altijd ...

mama en nona van,

Sven en Sofie

Ella en Vince

Johan en Elke

Nienke, Matthis, Joey en Yuna

zus en schoonzus van,

Gerd en Bo

trouwe vriendin van,

Phoe en Pluisje 🐾.

Delen mee in het verdriet ...

haar nichtjes en partners.

*Onze welgemeende dank aan thuisverpleging Borève
voor de liefdevolle zorgen en ondersteuning.*

Op vrijdag 28 maart 2025 om 10.00 uur herdenken en vieren
wij het leven van Frie graag samen met u in De Riddershoeve.

We komen aldaar samen, Kasteeldreef 40 in Schoten, **vanaf 9.45 uur**.

(ruime parkeergelegenheid via Deurnevoetweg)

Aansluitend aan het afscheid kan u de asurne van Frie
begeleiden naar de begraafplaats van Schoten waar haar as
zal worden meegegeven met de wind op de verspreidingsweide.

Woorden van steun mag u richten aan

Afscheidshuis Veer | T.a.v. Familie D'Hondt | Paalstraat 76 - 2900 Schoten

Digitale steunbetuigingen via www.afscheidshuisveer.be