

Stilletjes van ons heengegaan

*Het mooiste van het leven zijn
de sporen van liefde
die we achterlaten als we weggaan ...*

m e v r o u w

Lydia Van Doninck

Geboren te Sint Antonius op 19 januari 1962
Overleden thuis te Hoboken op 6 maart 2026

Weduwe van de heer Ludo Alen
Mama van Shannah

Haar broers, zussen, schoonbroer, schoonzussen,
neven en nichten bewaren de herinneringen.

We nemen afscheid van Lydia in heel intieme kring
op zaterdag 21 maart 2026.

Na het afscheid begeleiden we haar urne naar de
verspreidingsweide van de begraafplaats van Borsbeek waar
haar stoffelijk overschot zal worden meegegeven met de wind.

*Een bijzonder woord van dank aan de thuisverpleging
en haar burens voor de liefdevolle ondersteuning.*

Steunbetuigingen via
www.afscheidshuisveer.be

